

Tekst til Lundsgaard Gods, Kerteminde

Naturfællesskaber: Lundsgaard Gods, Kerteminde

I skoven ved Lundsgaard Gods mødes natur og poesi på den 2,5 km lange digterrute.

Ved ankomst skal man køre venstre om hovedbygningen.

Kør gennem porten.

Hvis man er dårligt gående kan man parkere på gårdspladsen, ved besøg i Café Frits.

Ellers kan man parkere på bagsiden af godset.

Her er ingen markerede handicapparkeringspladser.

Fra parkeringspladsen er der en god grussti med enkelte brosten der fører ind på gårdspladsen.

Gårdspladsen er belagt med grus.

Turen starter gennem porten du kørte ind af.

Der er brosten i porten.

Turen går i forfatter Agnes Hemmingsens fodspor gennem skoven.

Der er en god, bred grussti hele vejen.

Inden du drejer ind i skoven, er der udsigt til Storebælt.

Man skal holde til venstre, for at komme ind i skoven.

Inde i skoven fortsætter den gode, brede grussti.

Efter 600 meter kommer du til et hvidt hus.

Her kan man vende om.

Hvis man vil gå hele ruten, skal man fortsætte yderligere 400 meter af stien til højre efter huset.

Her går man stadig på en jævn grussti.

Turen slutter ved udkanten af skoven.

Følg samme vej tilbage.

Når du er tilbage ved godset, kan du besøge Café Frits.

Man kan se caféens åbningstider på deres hjemmeside.

Der er skovtursborde udenfor caféen.

Bordet er 70 cm højt og bænken er 43 cm høj.

I Anexet findes et handicaptolet.

Toilettet er åbent i Café Frits' åbningstider.

Ved indgangen er der et kort stykke med brosten.

Herefter en rampe op til døren.

Der er et dørtrin ind.

Yderdøren måler 74 cm indvendigt.

Døren ind til handicaptolietet måler 74 cm indvendigt.

Der er håndtag ved siden af toilettet.

God tur.